

Gemeentebrief **Vredeskerk**

zondag 6 november 2022 - 10:00 uur



Voorganger:
Ds. Janos Schellevis
Ouderling van Dienst:
John van de Panne
Diakenen van Dienst:
Toob Meerman
KinderNevenDienst:
Ingrid Driessen
Crèche:
Tineke Doolaard
lector:
Dick de Vries
Collectant(en):
Bram Leenhouts
Collectiedoelen:
1: Diaconie: Stichting
projecten Nepal
2: Kerk - verjaardagswerk
Organist:
Marjanne Deij
Koster:
John Dieleman
Techniek geluid:
Irene Oosterveld
Techniek beamer:
Fokke Roelofs

Voorbeden kunt
u doorgeven via deze link,
[klik hier!](#)

Over deze dienst:..

Dat is de vraag... zie die comfortabele stoelen, **die vragen uw aandacht, dus wees welkom!**

MIDDAGGEBED IN DE GROTE OF MARIA MAGDALENA KERK OP DINSDAG OM 12.30 UUR.

Ingang aan de marktzijde (Noordertransept) door èèn van de glazen deuren.
Een spiritueel moment voor een psalm, gebed, lezing, muziek, stilte en
beinning op een doordeweekse dag. Deze week is de lector **Dick de Vries**,
de muzikale begeleiding is in handen van **Henk Tazelaar**. **Hartelijk welkom.**



SAMEN ETEN OP 13 NOVEMBER NA DE KERKDIENTST

Om samen te eten in een slecht verwarmde kerk wordt lastig. Hoe de Corona ontwikkelingen gaan is ook niet
eenvoudig in te schatten. Daarom kiest de groep 'Samen Eten' ervoor om te starten met samen lunchen na de
kerkdienst van 13 november. Zelf je broodje meebrengen dan zorgen wij voor een lekkere kop soep erbij!!

Wel even opgeven via de mail bij Hannie de Feijter bellavista@zeelandnet.nl of na de kerkdienst van
30 oktober of 6 november. **Maximaal 25 personen kunnen er meedoen. Kosten €2,50**

Namens de 'Samen Eten' groep Mieke van der Slikke.

BASISKATECHESE

Aanstaande maandag 7 november beginnen we weer met de Basiskatechese. We beginnen om 15.45 uur
en eindigen rond de klok van 17.30 uur, omdat het de eerste keer van het seizoen is. Fedor Hamelink en
ds.Nelleke van der Linden leiden de bijeenkomsten, waar we met allerlei soorten werkvormen bezig zijn over
God, Jezus en de kerk. Doe je mee? Als je geen uitnodiging hebt gehad of als je je nog niet hebt opgegeven
kun je dat tot vanavond 6 november nog doen bij ds.Nelleke van der Linden, via 06 53496567 of
n.vander.linden@kpnmail.nl. **We zien je graag!**



Protestantse Gemeente
Goes

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

NIGHT OF REMEMBRANCE IN GOES ZATERDAGAVOND 5 NOVEMBER

Op zaterdagavond 5 november staat vanaf 19.00 uur de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes in het teken van herdenken van overleden geliefden, familieleden en vrienden. De Grote Kerk is die avond met kaarsen verlicht en voor bezoekers zijn kaarsen beschikbaar om die ter nagedachtenis aan te steken. In de kerk is ruimte voor stille herinnering, een gelegenheid om in alle rust tot jezelf te komen. Er zijn verschillende gedachtenisplekken ingericht. Ook is er ruimte voor ontmoeting, gesprek en persoonlijke zegen. Tijdens de avond klinkt er op verschillende momenten rustige en meditatieve muziek, onder andere door orgel, harp, kinderkoor, de zanggroep van Nico Dekkers en de Maria Magdalena Cantorij. Natuurlijk kun je ook zomaar binnenlopen, om te genieten van de sfeer in de kerk en even stil te zijn. Om ongeveer 22.00 uur kun je aansluiten bij het avondgebed waarmee de Night of Remembrance wordt afgesloten. *En we hebben voor deze sfeervolle activiteit nog vrijwilligers nodig: zaterdag 5/11 vanaf 17.00 uur (we beginnen dan met broodjes en soep) en maandag 7/11 van 10.00 uur tot 12.00 uur.* Aanmelden bij Anneke van Rooijen, e-mail: rooiberg@zeelandnet.nl



LEZING VAN COMMISSIONER HANS VAN VLIET VAN HET LEGER DES HEILS

De cursus theologische verdieping organiseert op **donderdag 17 november** aanstaande een ontmoeting met commissioner Hans van Vliet van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is behalve een kerkgenootschap ook een organisatie die op veel plaatsen in ons land veel maatschappelijk werk verricht, vooral onder de kansarmen in onze samenleving. Hans van Vliet heeft een belangrijke landelijke rol vervuld als leidinggevende van het Leger in binnen- en buitenland. Van zijn ervaringen en van zijn theologische visie wil hij ons deelgenoot maken in een avondvullende lezing in de **Vredeskerk**. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. De bijeenkomst **begint om 19.00 uur en duurt in principe tot 22.00 uur.** **Voor de organisatie is het handig als u zich van te voren aanmeldt. Dat kan tot dinsdag 15 november via het emailadres van de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen: ajobsen@zeelandnet.nl**

ACTIE SCHOENENDOOS

Vul een schoenendoos, geef een schat." Dat is het motto van Actie Schoenendoos. Door een simpele schoenendoos te versieren en te vullen met praktische en noodzakelijke spullen én een knuffeltje en speelgoed, krijgt een kind in een uitzichtloze situatie in een arm land of een vluchtelingenkamp een prachtig geschenk. Dit filmpje zegt alles: https://youtu.be/dQYDUFF_Cac

Doet u mee? In de kerk liggen de actiefolders met alle informatie. Maar we zijn ook heel blij met alleen een geldelijke bijdrage. **Daarvoor staat een schoenendoos in de kerk.**

Op de padlet van de kindernevendienst is ook alle informatie te vinden. Gebruik daarvoor deze link: <https://padlet.com/Kindernevendienst/goes>

De dozen en het geld kunnen in de kerk ingeleverd worden tot en met dinsdag 15 november. Woensdag 16 november worden ze weggebracht naar het centrale inzamelpunt in Zeeland. **Voor contact: Ellemijn van Waveren, ellemijn@zeelandnet.nl of 06-54706511**



GEMEENTEAVOND - WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022

Op de gemeenteavond van 16 november hopen we weer een groot aantal gemeenteleden te mogen verwelkomen om in gesprek te gaan met de inleiders van een drietal boeiende onderwerpen. **Op de agenda staan:**

- **Pioniersplek in Goes (Huis van Vrede)**
- **Uitkomsten van de gesprekken op de startzondag**
- **Een eerste kennismaking met de app Donkey Mobile.**

De avond start om 19.45 uur, maar vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie of thee. **U bent van harte welkom.**

UW AANDACHT GEVRAAGD VOOR DE VLUCHTELINGEN DIE IN GOES VERBLIJVEN

Voor de vluchtelingen in de Noodopvang in Goes zijn wij opzoek naar winterkleding. Het gaat om 700 mannen die kleding nodig hebben voor komende winter.

U kunt uw kleding inleveren bij het Leger des Heils. Ook kunt u het mee nemen naar de Vredeskerk op a.s. zondag 6 november. De diaconie zorgt dan dat ze ter plekke komen.

Inlichtingen: *Klaas van der Woude, 06-10406588*



LEZING KLIMAAT WEEK 8 NOVEMBER

Graag informeren we jullie over een lezing in het kader van de klimaat week van een van onze mede kerken in Zeeland. **Dinsdag 8 november 2022 Zoutelande 19.30 in de Catharinakerk(Willebrordusplein)** Lezing door Herman Lelieveldt "hoe gaan we met onze voeding om" de Zeeuwse klimaatweek vraagt aandacht voor het Klimaat en Groene kerken sluiten aan. **Van harte welkom.** Sjaak de Feijter namens de Groene Kerk

KOSTERS GEZOCHT

De kerk is nog steeds op zoek is naar een koster voor de Grote Kerk en ook Invalkoster voor beide kerken. Daarom hierbij de oproep opnieuw: **Nieuwe koster voor de Grote kerk...** Na het vertrek van één van de koster van de Grote kerk is daar nog steeds behoefte aan een nieuwe koster voor tijdens de kerkdiensten op zondagen en de feestdagen. **Inval koster:** Naast nieuwe vaste koster zou het ook fijn zijn dat er een aantal dames en/of heren bijkomen, die in geval van nood een enkele keer kunnen invallen als koster. Zie voor meer informatie over de vacatures de website van de kerk: <https://www.protestantsgoes.nl/organisatie/vacatures/inval-kosters>

AKOESTISCH LABORATORIUM 4 NOVEMBER 2022

De Stichting Grote Kerk en de Maria Magdalena Cantorij nodigen u van harte uit voor het derde concert in de reeks 'Akoestisch Laboratorium' in de Grote Kerk Goes! **Op vrijdagavond 4 november 2022** -in de week van Allerheiligen en Allerzielen volgt een derde concert in het zuidertransept van de Grote Kerk met daarin troostvolle muziek passend bij de herfst, verlies, rouw en hoop.

In dat concert klinken onder andere de: MUSIKALISCHE EXEQUIEN van HEINRICH SCHÜTZ (1585-1672) Solisten, vocaal ensemble en instrumentalisten van de Maria Magdalena Cantorij o.l.v. Rutger Valentijn Mauritz

Voor dit concert zijn tickets te koop via de website: www.grotekerkgoes.nl of klik hier: [Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes Tickets \(stager.nl\)](http://Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes Tickets (stager.nl))



WEBMASTER GEZOCHT

Voor de website zijn we - per heden - op zoek naar een (technische) webmaster. Wessel van der Linden heeft door drukke werkzaamheden en privéomstandigheden geen tijd meer om dit te blijven doen. Dat betreuren wij, maar wie binnen onze gemeente heeft een paar uur over in de maand om de website technisch up to date te houden? De inhoudelijke kant van de website wordt geen taak voor de webmaster, maar mag hier uiteraard wel over meepraten en meedenken. Voor nadere informatie kan contact gezocht worden met IJzaäk Adema via info@protestantsgoes.nl. We zijn benieuwd naar jouw reactie !!



ALLE KINDEREN, VAN HEEL KLEIN TOT HEEL GROOT, ZIJN WELKOM IN ONZE KERK. ZOALS DE CRÈCHE, VOOR DE ALLER KLEINSTE!

Wist u dat de crècheruimte in de Vredeskerk direct bij binnenkomst links is?

Wist u dat de oudste kinderen het heel leuk vinden om mee te helpen?

Wist u dat we veel boekjes hebben en graag voorlezen?

Wist u dat er ook in de Grote kerk een crècheruimte is?

KORTOM WE HOPEN DAT WE OOK UW KINDJE BINNENKORT MOGEN VERWELKOMEN IN DE KERK.

Maarrrr... Wist u ook dat we altijd enthousiaste mensen kunnen gebruiken die op willen passen?

JA?!?... TOP! u kunt contact opnemen met **Elma Roelofs** via mail roelofs@delta.nl

TOT SNEL, Namens het crècheteam, Elma Roelofs



WORKSHOP 'ROUW EN VERLIES'.

Verlies en rouw horen bij ons leven Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Verlies van gezondheid, vriendschap, werk of door scheiding, dood, etc. Grote en kleine verliezen maken we allemaal mee.

We praten hier niet veel over, we gaan meestal gewoon door. Kunnen en mogen we rouwen, gunnen we onszelf tijd om hierbij stil te staan? • **Hoelang mogen we rouwen?** • **Wat is rouwen eigenlijk?** • **Is er normale rouw?**

Dinsdagmiddag 8 november wordt u van harte uitgenodigd om samen stil te staan bij verlies en rouw.

De middag wordt begeleid door **Jacomien Marinussen**. *Zij volgde de opleiding rouwbegeleiding aan de Hogeschool Zeeland en werkte jarenlang in het Clarahofje. Jacomien zal informatie geven over verlies en rouw en we kunnen hierover met elkaar in gesprek gaan.*

Plaats: Geerteshuis, Jachthuisstraat Kloetinge, aanvang 14.00 uur.

Opgeven bij Jacomien Marinussen: j.marinussen@zeelandnet.nl. Kosten: 7,50 euro.

SPIRITUEEL CAFÉ IN KLOETINGE... Elk moment in het leven benutten.....

We lijken in het land van onbeperkte mogelijkheden te leven, maar dit heeft ook een keerzijde. Het geeft ons naast grote vrijheid ook onrust en gejaagdheid. Is er dan nog ruimte om bezig te zijn met wat er werkelijk toe doet?

Aan de hand van een kort filmfragment en een zingevingspel zullen we op 6 november in gesprek gaan in het spiritueel café. **zondag 6 november van 15.00 uur tot 17.00 uur. Locatie: Op 't Hof Olmenstein**

Abbekindersewandweg 21, en opgeven kan bij **Rian Duinck** en **Ronald Koole**

via de mail: hrm@duinckconsult.nl en r.koole@live.com

AGENDA:

MAANDAG 7 NOV. VREDESKERK - 15.45 uur tot ca. 17.30 uur - BASISKATECHESE F. Hamelink en ds.N. van der Linden

DINSDAG 8 NOV. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED

DONDERDAG 10 NOV. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

OVERLEDEN:

Op maandag 31 oktober is dhr. **Jan Marcusse** overleden. Hij is 87 jaar geworden. Jan werd al enige maanden verpleegd in *Ter Weel*, vlakbij het huis in *de Schakel* waar zijn vrouw Mien woont. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis was gisteren in Kamperland waar hij jaren woonde en werd geleid door ds. Janos Schellevis. Bidden wij voor zijn vrouw Mien, hun kinderen en kleinkinderen.

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:

NOORD: **Mw. J.P.M.Cevat-Weiss, De Spinne**

WEST/CENTRUM: **Mw. P.de Koe-Bijl, Nieuwstraat**

OOST: **Mw. T. de Vrieze, Hoogewei**

ZUID: **Lize Hoogerheide, Parallelweg**





Orgelspel: Psalm 99 M.C. de Jong

INLEIDEND

Welkom

Welkomstwoord door de Ouderling van Dienst John van de Panne

We gaan staan

Aanmoediging

O: Deze kerkdienst is onze God bij ons

A: **DIE DE HEMEL EN DE AARDE GESCHAPEN HEEFT.**

O: ... Zo zijn we hier samen, in de naam van Jezus...

A: **AMEN.**

Intochtslied 99: 1, 3, 4

'God is koning hij sticht zijn heerschappij'

Groet V: God zal ook vandaag bij ons zijn.

A: **MET ZIJN GEEST**

Inleiding

Kyriegebed

Gloria

Glorialied: 868: 1, 5

'Lof zij de Heer de Almachtige koning der ere'

We gaan zitten

LEZEND EN UITLEGGEND

Aansteken van de Bijbelkaarsen

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

Kindermoment Presentatie – **Lied 285: 1, 2 > KND**

SCHRIFTLEZING 1STE TESTAMENT:

Jesaja 1: 8 t/m 27 - Lector

SCHRIFTLEZING 2DE TESTAMENT:

Lucas 19: 41 t/m 48 - Voorganger

Lied 187: 1, 2, 3, 4

'Runderen, schapen en duiven te koop'

Preek

Lied: De stilte is uw huis (Melodie NLB 512)

ANTWOORDEND

Herdenking overledenen – Orgelspel: 886: 1

Collecte aankondiging:

1. Diaconie: Stichting projecten Nepal
2. Kerk: Verjaardagswerk

Gebeden, eindigend met gezamenlijk gebeden 'Onze Vader' (NBV)

UITLEIDEND

[Teken van Hoop](#)

Terugkoppeling met kinderen

We gaan staan

Slotlied: ELB 194: 1, 2, 3, 4

'Er is een stad voor vriend en vreemde'

- 1 Er is een stad voor vriend en vreemde diep in het bloemendal, er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal.

Refrein: *Jeroesjalajiem, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. Jeroesjalajiem, stad van vrede, breng ons weer thuis.*

2. Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal, er is een vader met zijn zonen, zij roepen overal. *Refrein*
- 3 Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland. Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal. *Refrein*
- 4 Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal. Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal. *Refrein*

Zegen + gezongen 'Amen' Lied: 431b

Orgelspel: Preludium C-dur, J.S. Bach

Melodie NLB 512 'De stilte is uw huis'

U woont niet in een storm, o Heer, maar in een zacht geruis. We zwijgt en luistert hoort steeds meer: De stilte is uw huis.

Een stilte die zich horen laat, heel zacht, nog ongekend; ze fluistert van wat komen gaat en wie U voor mij bent.

Ik zoek de stilte, zoek een rust die ruimte maakt in mij. Ik adem op, ik ben gerust en voel U heel dichtbij.

