

INSIDE-OUT:

EEN REEKS VAN VIER GESPREKSAVONDEN OVER GELOVEN EN LHBTI+



Hoe gaan we als opvoeders van lhbt+ kinderen, als ambtsdragers, als jeugdwerkers of als geloofsgemeenschap om met onderwerpen als homoseksualiteit en genderidentiteit? Het gesprek wordt vaak als moeilijk ervaren of zelfs vermeden. Juist dáárom is het belangrijk om het gesprek over geloof en lhbt+ aan te gaan.

Anti Discriminatie Bureau Zeeland organiseert in samenwerking met Wijdekerk een serie van vier gespreksavonden over dit onderwerp. Het zal gaan over:

- **Inleven**; over vooroordelen, waarheden en onwaarheden.
- **Doorleven**; elkaar zien en horen, zonder oordeel naast de ander staan.
- **Meeleven**; over geloven en verbinden.
- **Gemeenteleven**; lef en liefde, over naast iemand staan en kijken naar de toekomst.

Wanneer? Woensdag 28 september, 12 oktober, 26 oktober en 9 november 2022
Tijdstip? 19:30 – 21:30
Locatie? Doopsgezinde Kerk Middelburg (Lange Noordstraat 62)
Voor wie? Voor opvoeders van lhbt+ kinderen, ambtsdragers, jeugdwerkers, etc.
Kosten? Deelname aan de gespreksavonden is gratis.

Aanmelden of vragen stellen? E-mail info@adbzeeland.nl.

Let op: u meldt zich aan voor de hele serie van vier avonden. Mocht u een avond onverhoopt niet kunnen, laat u dat dan vooraf even weten?

De gespreksavonden zijn mede mogelijk gemaakt door Regenbooggemeenten Goes en Middelburg.